



Bijbelstudie

Wedergeboorte

□ Johannes 3 vers 7

Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden

In de vorige studie (over bekering) hebben we gezien dat bekering tot God iets is wat een mens zelf moet doen. De Bijbelse oproep is:

Bekeer U.

Dat wil zeggen: *Richt je op de levende God.*

Iemand anders kan ons niet bekeren en wij worden niet bekeerd, maar mensen kunnen zich bekeren (naar God, de Here Jezus Christus, toekeren).

Bekering betekent verandering

Door het horen van het Woord van God en de overtuiging van Gods Geest, komt er besef van zonde en het zondaar zijn. Door ons te bekeren nodigen wij Gods Geest uit om ons te veranderen.

De verandering die Gods Geest in ons teweeg brengt, noemen wij wedergeboorte

Wedergeboorte kan ook worden uitgelegd als: *Geestelijk opnieuw gaan leven.*

Wedergeboorte maakt, dat wij het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat betekent dat er zekerheid komt over het feit, dat u Gods eigendom bent.

Wedergeboorte is een noodzaak

Om dus het Koninkrijk van God te zien, te begrijpen, er deel aan te nemen en er deel van te zijn, moet een mens opnieuw geboren worden; dat is: *geestelijk levend gemaakt* worden.

Johannes, een van de vier evangelisten, vertelt hoe Jezus dat een keer heeft uitgelegd aan Nikodemus, een Bijbelgeleerde en leider van het Joodse volk.

Het verhaal is te vinden in het Bijbelboek [Johannes, hoofdstuk 3, vers 1 t.m. 13.](#)

In dit verhaal doet Jezus een opmerkelijke uitspraak tegen Nikodemus:

▣ Johannes 3 vers 3

Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.'

Om dus het Koninkrijk van God te zien, te begrijpen, er deel aan te hebben en er deel van te zijn, moet een mens opnieuw geboren worden.

Nikodemus heeft meteen een paar vragen: ([zie Johannes 3 vers 4 t.m. 9](#))

1. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? (vers 4)
2. Kan een mens voor de tweede maal de moederschoot ingaan en geboren worden? (vers 4)
3. Hoe kan dat? (vers 9)

Nikodemus vraagt naar een natuurlijke geboorte, maar Jezus spreekt over een geestelijke geboorte. Jezus noemt de wedergeboorte een geboorte uit water en uit Geest:



▣ Johannes 3 vers 5 en 6

Jezus antwoordde: 'Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.

De Here Jezus laat ons hier duidelijk zien dat wedergeboorte een noodzaak is.

Wedergeboorte is een geestelijke geboorte, bewerkt door de Heilige Geest

Water is een beeld van het woord van God, waar door wij gereinigd worden, zie bijvoorbeeld [Efeziërs 5 vers 25 t.m. 27](#) of [Hebreeën 10 vers 19 t.m. 22](#).

Bovendien is Jezus het mens geworden Woord van God. Zijn dood aan het kruis en zijn opstanding zijn de oorzaak geworden voor het vrij worden van onze zonden. Zie [1 Johannes 1 vers 5 t.m. 9](#).



Wat betekent dit voor uw leven?

Door het horen van het Woord van God en de overtuiging van Gods Geest, komt u tot het inzicht wat zonde is. Het besef ontstaat dat u een zondaar bent. Door u te bekeren nodigt u Gods Geest uit een wedergeboorte in u te bewerken. Er ontstaat een nieuw leven, mét de Here Jezus.

Wedergeboorte in ons leven is dus noodzaak

Leest U eens [Johannes 1 vers 1 t.m. 13](#).

Het is een voorrecht Christelijk opgevoed te mogen zijn, maar dat ontslaat ons er niet van ons te

